

" Ik noem U geen dienaren meer maar vrienden " Evang.

†

Bid voor de zielerust van

Zeer Eerwaarde Heer

ARTHUR CAMBIER

Geboren te Moerbeke op 20 februari 1901

Priester gewijd op 4 april 1932

Onderpastoor te Everbeek vanaf 1933 tot 1951

Pastoor te Bost vanaf 1951 tot 1957

Pastoor te Blanden vanaf 1957 tot 1966

Rustend priester in Asse vanaf 1966

Overleden te Geraardsbergen op 19 juni 1980

Voorzien van het Sacrament van de Zieken.

Bijgezet in de familiegrafkelder op de
begraafplaats van Moerbeke.

Daar gaat een mens en wandelt op de aarde,
van stof is hij, lijk anderen gemaakt ;
lijk andren heeft de moeder die hem baarde
met Adams schuld en erfzond hem geraakt ;
daar is een mens, gans mens en toch
verheven
ver boven al dat 't mensdom toebehoort,
wiens hand, de macht die God heeft is
gegeven
wien Christus zelf gehoorzaamt op zijn
woord.

Gebed :

Heer, uw dienaar en priester Arthur hebt
gij tijdens zijn leven uw heilige gaven in
handen gegeven. Wij vragen, dat hij nu in
de hemel zijn verblijf mag vinden en dat
uw heerlijkheid zijn vreugde wordt voor
altijd. Door Christus onze Heer.

