

Het is zalig te bidden voor de overledenen.



Lucien CAMBIER

weduwnaar van Mevrouw **Blanche MINCKE**,

geboren te Zarlardingne op 12 maart 1924
en plots overleden in de Sint-Lucaskliniek
te Sint-Lambrechts-Woluwe op 5 maart 1988.

Hij was goed, zacht en vredelievend, gemeten
in zijn spreken, recht in zijn handelen, onder-
worpen en verdragend in zijn beproevingen.

Allen beminden hem en zijn gedachtenis blijft
gezegend bij die hem hebben gekend.

Mijn geliefde dochter, hoe graag was ik nog bij
U gebleven. Morren wij niet, want ik blijf bij U
in gedachtenis. Ik bemin U nu beter en meer.

Ik weet dat uw liefde trouw blijft. Laten we die
liefde beleven in ons gebed. Dat Onze Lieve
Heer U zegene op aarde in afwachting dat we
allen samen met mama verenigd zijn in de
eeuwige vreugde zonder rimpel.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U.

Namis : zondag 15 mei 1988 om 10.30 uur.

C'est une idée solitaire de prier pour ses défunts.



Lucien CAMBIER

veuf de Dame **Blanche MINCKE**,

Né à Zarlardingne le 12 mars 1924 et décédé
inopinément en la Clinique Saint-Luc
à Woluwé-Saint-Lambert le 5 mars 1988.

Il était bon, doux et paisible, mesuré dans sa
parole, droit dans sa façon d'agir, soumis et
patient dans ses peines.

Tous l'aimaient et sa mémoire restera bénie
auprès de ceux qui l'ont connu.

Ma fille bien aimée, j'aurais tant voulu rester
avec toi. Ne nous plaignons pas, car je reste près
de toi en mémoire. Je t'aime mieux et plus
qu'auparavant et je sais que ton amour restera
fidèle. Concrétisons cet amour réciproque dans
la prière. Que le bon Dieu te bénisse sur la
terre en attendant d'être tous avec maman,
réunis au ciel dans la joie éternelle sans ombre.

Coeur sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous
et qu'il repose en paix.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel