

Ik zal mijn blik op God richten en mijn hart tot Hem verheffen.



Bid voor de onsterfelijke ziel van

HEER

ARTHUR CAMPEN

echtgenoot van Marie De Boe

geboren te Deftinge, de 25 december 1881 en er zacht in de Heer ontslapen de 13 december 1957, versterkt door de H.H. Sacramenten en de Pauselijke zegen.

Stoere en sterke mensen, in het bezit van een grote levenskracht, worden gelijk de hoogste en stevigste bomen geveld met het stijgen der jaren. Al wat geschapen werd is geroepen om de weg van vergankelijkheid en ontbinding te begaan. De ziel alleen leeft voort en krijgt naarmate zij van de stof losgeraakt een steeds grotere kracht door Gods inwerking.

Zalig die hier op aarde het belangrijkste niet vergeet, naast de rechtmatige kommer om vooruitgang en voorspoed. „Zoek eerst het rijk Gods en al het overige zal u worden toegeworpen”.

Hij ging fier op de uitbating van zijn akkers en hoeve. De trouw aan ploeg en kruis, die het landbouvolk kenmerkt, had hem ook aangegrepen. Vertrouwd met het werk kon hij de wijze wenken geven van iemand die een jarenlange ervaring bezat. Met innige tederheid kon hij de akkers overschouwen en de rijke beloften ervan bespreken. Waar liefde voor het bedrijf de inspanning richt, daar blijven de vruchten niet uit.

Volgehouden inspanning en wilskracht zouden hem ook naar de ziel kenmerken. In het vermoede en afgetobde lichaam leefde nog een sterke wil die op het gebied der geestelijke inspanning ook resultaten wilde boeken.

De uitputting en het afnemen der levenskrachten waren het pijnlijk kruis dat hij torsen moest. Voor iemand die nooit ziek is geweest wordt dit stellig een hard offer. Zonder beproeving of kruis verlaat niemand dit tranendal.

Wij bidden opdat de Heer zijn dienaar genadig zij en hem toelate tot de zalige aanschouwing en aanbidding. Hij bidt voor vrouw en kinderen, voor zijn dierbare familie, opdat de Heer hen blijvend bescherme.

Maria, Onbevleete Maagd en Moeder, bid voor ons.



De familiën

CAMPEN, DE BOE,
VANDER STOCK en DE COSTER

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Uitg. DE CROO-GUNS, Deftinge