

Zalig die in de Heer sterven.



Bid voor de zielerust van

MEVROUW

Maria Octavie Campen

weduwe van de heer

Raymond Van der Geynst

geboren te Deftinge op 16 maart 1884 en er vroom
in de Heer ontslapen op 1 maart 1969, gezalfd en
gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken.

"Heer, uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Ik heb veel kunnen bidden op de wereld. Alles was
voor mij een waarborg van een beter en duurzamer
geluk hierna".

Heel haar leven was een stille toewijding, zichzelf
vergetend om gemakkelijker aan de anderen te kun-
nen denken. Haar groot geloof hielp haar alles, zó pijn
als vreugde stil te dragen. Met een trouwe en harte-
lijke liefde leefde ze mee met allen die op haar
rekenden en met allen die op hare goedheid en zorg
beroep deden. Ze was benauwd voor iemand tot last
te zijn. Haar gebed werd verhoord: zonder veel
pijn, stil en zacht ging ze naar de Heer terug om het
loon van haar lang, stil maar zeer actief leven.

Beste neven en nichten, achterneven en -nichten,
ik hoopte nog veel voor u te mogen doen als dank

voor de goedheid en verkleefdheid die ge me altijd
betoond hebt. De Heer zegene en beware u allen.
U vooral Erna dank ik om de stille toewijding die
me iedere pijn deed vergeten. We bidden verder
voor elkander tot een weerzien in de Heer.

Familieleden, bureu en vrienden, uwe gebeden
zijn me een rust en een steun.



De families

CAMPEN,
VAN DER GEYNST,
VAN DER STOCK
en SURDIACOURT

danken u voor uw gebeden
en blikken van deelneming
hun betoond in hun rouw

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge