

†
BID GOD VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer OCTAAF CAMPEN

Zoon van AUGUST en EUDOLIE VAN DER STOCK

geboren te Delfinge de 5 juni 1879 en godvruchtig
overleden te Waregem de 14 februari 1957.

Hij ontfing het H. Oliesel in extremis.

Dokter in de geneeskunde

Oud-strijder 14-18 - Ere-majoor geneesheer
Ridder in de kroonorde van Leopold II - Oorlogskruis
IJzerkruis - Vuurkruis

Herinnerings- en Overwinningsmedaille 1914-18

Hij was in de wachtkamer van de dood. Hij kon wachten, maar de Heer had haast. God kent zijn patiënten, zijn diagnose is onfeilbaar. In vertrouwen zien wij op naar zijn barmhartigheid. Kunnen wij nog genezen en binnengaan in de zaligheid of zal hij zeggen : te lang hebt ge gewacht ? Geen enkel geval is ongeneeslijk voor God. Heer maak mijn ziel gezond.

Ieder mens is een mysterie van grootheid, omsloten van menselijke beperktheid. De daden van goedheid zijn niet vergelen, zij leven nog in de volksmond, maar ook in Gods alwetendheid. De dokter is door deze streek gegaan al wel-doende. Toen kwam het oorlogsgeweld. In de hospitalen heeft hij zich neergebogen over de menselijke ellende. Na de oorlog was het leven gevorderd. Veel had zijn betekenis verloren voor hem enkel zijn taak was gebleven, zonder winstbejag stond hij opnieuw aan de plicht, met de onverzettelikhed hem eigen. Op rijpere leeftijd ontfing hij eerbewiizen, maar hij hield niet van uiterlijk verloon. In de burcht van zijn leven ging de valbrug zeer fraag naar beneden wanneer hij iemand wilde binnen laten, er binnen breken zou niet gaan. Heeft God deze brug wel nodig om binnen te gaan bij een mens ? Was God niet in de binnen-zaal ?... want deze man had een goed hart.

Mijn beste zuster. Gij hebt naast mij geleefd als een engel van geduld en toewijding. Uw gebed begeleide mij op mijn laatste reis. Ik dank u voor alles.

Mijn familie en vrienden die op deze dag biddend nadenkt. Bidt voor mij dat de Heer van de oogst mij zou ontfangen en mij het loon der barmhartigheid zou schenken : de eeuwige rust. Alle doden immers vragen in hun zwijgen : Bid voor mij.

Heer Arthur CAMPEN,

Mevrouw Arthur CAMPEN geboren Marie DE BOE,

Mevrouw Weduwe Raymond VANDER GEYNST,

geboren Marie-Octavie CAMPEN, zijn broeder, zuster, schoonzuster,

Mijnheer en Mevrouw Alfons DANIELS-CAMPEN en kinders,

Mijnheer en Mevrouw Hubert POISSON-CAMPEN en kinders,

zijn neven en nichten,

De familiën CAMPEN-VANDER STOCK

danken U voor de gebeden en voor de
blijken van deelname in hun rouw.