

TOT VROOM AANDENKEN AAN

## ANTOINE CAMPENS

echtgenoot van ODESSE GOOSSENS

geboren te Waregem op 9 oktober 1907  
en haastig overleden in de  
Kliniek St-Elisabeth te Zottegem  
op 12 september 1977.  
Gesterkt met de Sakramenten der  
stervenden.

De mens is gelijk het gras en al zijn  
heerlijkheid, gelijk de bloem des velds.  
Het gras verdort en de bloem valt af, als  
de geest des Heren er over blaast.

De rechtvaardigen sterven niet. Zij ont-  
slapen zachtjes om in de hemel te ont-  
waken.

Gelijk het de Heer behaagde, zo is het  
gebeurd; de naam des Heren zij gezegend.  
(Joh. I 21).

Odesse Goossens

Marc en Denise Campens-Brouwers

Paul en Marie-Therèse Campens-Van  
Twembeke

Ann, Ingrid, Kristof en Isabel Campens

Carola Campens

De families Campens, Goossens,

Ducatillon en Van Averbeké.

danken u van harte voor de  
troostende blijken van  
deelneming.

Druk Bazar St-Jozef, Zottegem