

" Afscheid nemen  
is het moeilijkste  
in het leven.  
Men leert het nooit".

†

DANKBARE HERINNERING AAN  
**DE HEER**

**Julien CAMPHYN**

echtgenoot van Mevrouw  
**Mariette DE BACKER**

geboren te Ophasselt op 31 juli 1923  
en godvruchtig overleden  
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst  
op 15 maart 1996,  
gesterkt door de ziekenzalving.

**De families**  
**CAMPHYN, DE BACKER,**  
**HUYSVELD en GEVENOIS,**

danken U  
voor uw gebed en blijken van medeleven.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Begrav. Van Den Driessche - (054) 41 28 50

We hielden van je, papa.

Je was een gelukkig man, die dat geluk op  
eenvoudige en toch complete wijze uitstraalde.

Het centrum van je leven, je eerste zorg,  
was je gezin: mama, wij en onze kinderen.

Je hield intens van het leven en van de  
natuur. Je passie was de jacht.

Je geloof was oprecht en zonder veel vertoon,  
je werkgever vaak geprezen en je vriendschap  
ongeveinsd.

Je was een strijder en hebt gestreden voor  
je leven, tot je laatste adem.

Moedig en ondanks alles hopen op genezing,  
maakte je nog plannen voor een toekomst  
samen met ons.

Vooraf voor mama zal die toekomst zonder  
je liefde, je steun, je gezelschap, moeilijk zijn.

Het afscheid valt zwaar, we missen je zo,  
maar in ons hart en hierboven blijf je leven.  
Waak over ons allen.

Dank voor wat je was en deed!

Lieve pépé uit de duizend, voor ons was je  
de sterke, verstandige man naar wie we  
konden opkijken.

Wij zullen de talloze dierbare herinneringen  
aan jou koesteren en levendig houden.

Zoals hij het gewenst heeft, danken wij in  
zijn naam familie, vrienden, collega-jagers en  
buren voor de mooie momenten samen en  
voor hun steun.

