

Gij allen die haar gekend en bemind hebt.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Marie-Stephanie Camphijn

weduwe van Mijnheer

HENRI MARTENS

Geboren te Syngem, den 13 Januari 1856 en
godvruchtig overleden te Roozebeke den 30 Mei 1944.
Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van de Voortplanting des Geloofs
en Wekelijksche Kruisweg



Geboren uit een diep geloovigen stam, heeft de geachte overledene de bloem van 't christelijk leven die haar zelf sierde bij haar talrijk kroost en voor haar kinderen aan wien zij het leven heeft geschonken ingeplant en heerlijk doen ontbloeien : zij zullen hunne moeder hier om loven.

Hare eenvoudige godsvrucht tot het Heilig Hart van Jezus en Maria was steeds haar steun en bleef hare sterkte in het aanschijn van den dood dien ze met eene bovennatuurlijke kalmte zag aankomen ; geen klacht ontsierde hare lange levensbaan, en in volle onderwerping aan Gods Heilige Wil is ze in stille vrede uit dit leven gegaan.

Mijne zeer geliefde Kinderen en Kleinkinderen, gedenkt Moeder steeds in uwe gebeden, bemint elkander en blijft dan haar dienen zooals ik het u leerde, ik bedank u om de liefde welke ik in mijn leven van u mocht ontvangen. De Heer moge u allen erom loonen en uwe huisgezinnen zegenen.

Heer Jezus, geef hare ziel de eeuwig rust (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d.a.)

Mijnheer en Mevrouw Oscar Dossche-Martens en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Pieter Martens-Verlinden en kinderen ;

Mevrouw Weduwe Louis Martens-Baede en kinderen ;
Mejuffer Leonie Martens ;

Mijnheer en Mevrouw Gustaaf Vande Walle-Martens en zoon ;

Mijnheer en Mevrouw Henri Martens-Rasschaert en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Hector De Clercq-Martens en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Alfons Schaubroek-Martens en kinderen ;
De Familiën Martens, Camphijn, Vande Kerkhove en Dhondt,

bedanken U voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hunne
beminde Moeder, Schoonmoeder, Grootmoeder
Tante en Nicht