



Gedenk in uw gebeden de ziel
van Mijnheer

ARTHUR CANSSE

zoon van wijlen

Mr Seraphien en Mw Hortense De Pessemter

geboren te Rozebeke, de 12 Augustus 1883 en
aldaar overleden, de 24 januari 1959.
Gezalfd door de H. Olie.

Als iemand plots sterft moet ik denken : dat kan mij ook overkomen. Daarom is de wijsste levensregel : leef zoals gij wilt sterven ! Of, zoals de Navolging van Christus zegt : « Het zal hier weldra met u gedaan zijn, zie maar hoe uw zaken staan... »

Arthur was een brave, eenvoudige en werkzame man. Hij heeft zijn brood in ledigheid niet gegeten.

Voor enkele weken ontving hij nog met grote godsvrucht het biecht- en altaarsakrament : de beste middelen om zalig te worden.

Beminde zusters, mijn heengaan doet u veel verdriet, maar ik weet hoe diep gij gelooft en vurig gij hoopt op de zalige verrijzenis en het eeuwig leven.

Dierbare familieleden, gij die mij zo goed verzorgd hebt, naar u gaat al mijn dank. Het enige dat ik u nog vraag is : bidt voor mijn ziel en mochten wij allen elkaar eens weerzien in het paradijs van eeuwige vrede en blijvend geluk.

O. L. Vrouw van Rozebeke, bid voor hem.

R. I. P.

Van Der Hauwaert, Rozebeke

Mevrouw Weduwe Theofiel VAN HOVE-CANSSE ;
Mijnheer en Mevrouw Jules GHYSELINCK-CANSSE, kinderen en klein-
kinderen ;

Mejuffter Hermine CANSSE ;

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Mijnheer en
Mevrouw Omer MELCKEBEKE-CANSSE ;

De familie CANSSE ;

De familie DE PESSEMIER,

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.