

God raakt vermoeid van grote koninkrijken,  
maar nooit van kleine bloemen. (Tagore)

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

## ZUSTER CYRIEL CANSSE

Geboren te Mater op 26 juli 1899,  
en de Heer toegewijd als zuster van  
de Kindsheid Jesu op 12 januari 1925,  
keerde zij op 16 september 1985,  
gesterkt door het Sacrament der Zieken,  
tot haar Heer terug.

---

„Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde,  
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden  
hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt  
geopenbaard aan kinderen.” (Mt. 11,25)

Deze woorden uit het evangelie geven zeer  
goud de grondhouding weer die het leven van  
Zuster Cyriel bezielde.

Geboren in een diep-christelijk gezin, waar  
dank nog een vanzelfsprekend begrip was,  
groeide zij op, gelukkig en vol blijde dankbaar-  
heid omdat zij mocht ervaren dat God ook aan  
haar zijn grote liefde en uitverkiezing had be-  
toond. Als religieuze wou ze dat geluk ook  
uitdragen naar de anderen.

Ze zou, naar de woorden van het evangelie,  
en volledig in de geest van de spiritualiteit van  
de Kindsheid Jesu, die liefde van God, onze  
Vader, vooral uitdragen naar de kleinen en de  
armen. Hier lag de wortel van haar missionaire  
roeping. Met totale overgave en inzet zou ze  
gedurende meer dan 40 jaar Gods liefde helpen  
openbaren en leren kennen aan de kleinen en  
eenvoudigen in Zaïre.

Deze grondhouding van eenvoud en zich klein  
weten bleef ook later haar doen en laten inspi-  
reren, zowel in Bernadette als in Oostakker-  
Lourdes, want het was niet alleen een uiting  
van haar natuurlijke geaardheid, maar nog veel  
meer een geloofshouding, gevoed in vroom ge-  
bed. Zo werd ze als van zelf een vurige en  
enthousiaste „kleine ziel”, die zich in alle  
eenvoud en deemoed kon openstellen voor Gods  
liefde en genade, zoals Maria het deed.

Ze voelde zich dan ook diep gelukkig hier  
dicht bij de grot, waar ze haar diepe Maria-  
devotie nog inniger kon beleven. De aandacht  
en de inzet van Maria voor de evenmens, die  
ook zuster Cyriel als vurig lid van het Maria-  
legioen beleefde, zou voortaan nog meer ge-  
dragen en gevoed worden door zo vele bezoek-  
jes aan de grot of de basiliek. Zo bloeide haar  
leven in dienstbaarheid en gebed open tot een  
voldragen Magnificat, het dank en jubellied van  
ieder die zich klein en gering weet tegenover  
Gods grote liefdesdaden.

Thans mag zij in het hemelkoor dit loflied  
voor eeuwig meezingen met alle kleinen en  
eenvoudigen die rond Maria voor altijd de  
Vader lofzingen.

De Zusters van de Kindsheid Jesu,  
De Zuster gemeenschap van Oostakker,  
De families CANSSE en DE RUYCK

danken U voor de blijken van deelneming  
in rouw en gebed.

---

Druk. De Letter, Oostakker