

« Zalig de mens, die verduuldig de beproevingen verdraagt; want, die de beproevingen heeft doorstaan, zal de kroon des levens ontvangen, die God bestemd heeft voor die Hem liefhebben. » (Jac. I. 12.)



OPDAT GIJ U ZOUTD GEDENKEN

Mevrouw

Anna-Maria-Augusta CANTAERT,

echtgenote van Heer Jozef COSYNS,

geboren te Kwaremont op 30 April 1884 en zeer stichtend, na dagen van lijden, overleden te Nederbrakel op 16 Juni 1952, na te zijn gesterkt door al de Genademiddelen van de Troosteres, onze Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

De ware grootheid wordt zo gemakkelijk onopgemerkt voorbijgegaan, omdat men deze elders dan in de eenvoud wil zoeken. Wij echter, die met U leefden, hebben in die verborgenheid een heldin van ieder uur gewaardeerd.

Een waardige vrouw voor haar man, die in trouwe liefde met hem de lasten van een groot gezin heeft gedragen in de schaduw van Gods wetten.

Een goede moeder die zich zelf om haar vele kinderen heeft weggeschonken en hen op de weg van geloof en deugd vooropging.

In het hardste der jaren waart Gij steeds de moedige, zorgende en opgeruimde vrouw, de hand vast aan het stuur als een bootsman die zijn schip naar de veilige

haven loodst. Maar hoe verder het leven ging en de haven van rust en vrede in 't zicht kwam, toen juist kwamen de harde oorlogsjaren als een orkaan op U aangestormd en werd Gij in uw gezin getroffen met het grote morele en materiële leed van zoveel Vlaamse anderen.

Gij bleef wat Gij waart : de fiere, de moedige, de onverzettelijke.

Moederlijk bezorgd om deze die U dierbaar waren wist Gij het hele gezin rond U saam te houden en het hardste te trotseren. Geen wonder dat haar kinderen haar met zoveel liefde als dankbaarheid omringden en alles deden wat menselijk mogelijk was toen het einde zich in lichamelijk lijden ging openbaren.

Toen de geest, door lichamelijke uitputtingen het niet meer halen kon en Gij de vaste hand van het zekere stuur moest lossen, hebt Gij U gegeven aan Gods Heilige Wil, met volle overgave. Als een argeloos kind zijt Gij de dood ingegaan met een glimlach op het leven dat voorbij was en op een nieuw leven van belofte dat komen moest.

Uw nagedachtenis is als een gulden boek, waarin Uw talrijk nageslacht met eerbied voor uw zelfvergeten leven, dankbaar zal kunnen bladeren.

Moederke, tot weerziens in de hemel !

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.



R. V. Ned.

724

PATER.. NON MEA VOLUNTAS,
SED TUA FIAT

Luc XXII, 421

Heer Jozef COSYNS,
Heer en Mevrouw Daniel LEENKNEGT-COSYNS en kinders,
Mevuffer Madeleine COSYNS,
Heer en Mevrouw Maurice BRASSEUR-COSYNS en kinders,
Heer en Mevrouw Léon VIVIER-COSYNS en dochter,
Mevuffer Palmire COSYNS,
Heer en Mevrouw Alphonse MARLIER-COSYNS en dochter,
Heer en Mevr. Stefan COSYNS-VANDEMEULEBROECKE en kinders,
Heer en Mevrouw Gies COSYNS-LEROOY en kinders,
Mevuffer Mimi COSYNS,
Heer en Mevrouw Marcel COSYNS-DE VRIEZE en zoon,
Mevuffer Yolande COSYNS,
Heer en Mevrouw Raf DE MOOR-COSYNS en dochter,
De Familien CANTAERT, COSYNS, VANDERGHEYNST en AELGOET,
danken U om uwe gebeden en betugde deelname.