

«Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer».



TOT VROOM AANDENKEN VAN

DE HEER

Hector, Joseph CANTAERT

echtgenoot van Mevrouw Rachel VAN HUFFEL,

geboren te Zegelsem op 7 september 1909
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 13 september 1978, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945

Laureaat van de Arbeid met Bronzen
Erekenteken - Ereteken van de Arbeid
2de klasse.

Niet van ouderdom, niet door een plotse
ziekte, maar stillletjes dag na dag vechtend
tegen een slepende kwaal is Hector dan toch
vrij vlug van ons heengegaan.

Ver van huis ging hij vele jaren werken
voor vrouw en kinderen. Niets was hem te-
veel om de zijnen te kunnen geven wat hij
hen graag wou geven : een betere wereld dan
hij zelf gekend had. Hij verdroeg al die ja-

ren de ongemakken van een vervuilend be-
roep tot hij door ziekte verplicht was thuis
te blijven.

De laatste jaren leefde hij wat vereen-
zaamd en berustend in het onvermijdelijke.
Hij sleet zijn dagen met de hulp van zijn
zorgende vrouw. De goede zorgen van de
laatste dagen in het ziekenhuis konden niet
meer baten. Hij ruste nu voor eeuwig bij de
Hemelse Vader.

De families CANTAERT-VAN HUFFEL,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel