

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. - Wie leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Joh. II.



TOT VROME GEDACHTENIS VAN

Heer JEAN CANTAERT

echtgenoot van

Mevrouw Marie - Renée Cappelle

NIJVERAAR

TEXTIEL INGENIEUR I. T. R.

ZAAKVOERDER VAN DE ETABLISSEMENTEN
CANTAERT

geboren te Zottegem, de 24 oktober 1916 en
schielijk overleden te Striijen de 26 februari
1968, gesterkt door de Genademiddelen van
Onze Moeder de H. Kerk

De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand...

De Heer heeft hem onverwacht geroepen en bereid gevonden voor het hemels Vaderland. De betreurde overledene was een bekwaam en gewetensvol nijveraar, een harde werker, een rechtschapen man in handel en wandel, een trouwe vriend.

Hij was vooral een diep gelovig mens. Hij heeft slagen van de beproeving manhaftig gedragen; de adel van zijn hart dreef hem, eigen leed te ontzien, om met een opwekkend woord, met een opbeurende glimlach, en met een milde hand, de nood van anderen te lenigen, en het geluk van zijn evenmens te bevorderen.

Het aandenken van zijn goedheid en van zijn levensoptimisme bewaren allen, die hem benaderd en gekend hebben.

Mijn goede echtgenote, U waart immer al steun, al liefde en al tederheid voor mij, spijs al uwe inspanningen van dienstbetoon en barmhartigheid tegenover allen!

Heb dank! Ik verlaat U niet: waak over onze lieve kinderen, voorwerp van ons beider trouw en zorgen

Mogen zij U immer eren, zoals U het zo ruimschoots verdient, en hun zo vroeg ontvallen vader in hunne gebeden gedenken.

En U, mijn trouwe Broeders: zelden waren broederlijke banden zo nauw en eendrachtig samengestengeld als de onze!

De jongste gaat eerst naar 't Vaderhuis terug en zegt U dank voor alles!

Mijn Jezus Barmhartigheid!

Schautteet & Zoon - Zottegem.