

Wijs en voorzichtig is hij die de Heer trouw dient.

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van de Heer

MARCEL CANTAERT

geboren te Zegelsem op 12 januari 1913 en ten gevolge van een verkeersongeval overleden te Brakel-Opbrakel op 1 decemb. 1971, gezalfd in extremis met het H. Oliesel.

Hard en onverbiddelijk heeft de dood toegeslagen.

Hij wandelt langs onze wegen. Wij gaan van huis weg maar wij weten niet of wij nog zullen wederkeren.

Gelukkig zij die elk ogenblik van hun leven rekening houden met de vermaning van de Heer: „Weest waakzaam, want gij kent dag noch uur“. Gelukkig dan diegenen die hun kristelijke plichten vervuld hebben jegens God en de evenmens. Voor hen geldt dan ook de uitnodiging: „Welaan, goede en trouwe dienaar, kom binnen in de vreugde van de Heer“.

De dierbare overledene was een eenvoudig en goed mens. Hij heeft hard gewerkt in zijn leven. Hij was gelukkig als hij iemand kon een dienst bewijzen. Nu zal hij, voor al het goede dat hij gedaan heeft, loon naar werken ontvangen.

Mijn dierbare familieleden en vrienden, leert hieruit hoe kort het leven is. Leef zo dat gij gerust moogt sterven. Is immers de hoogste wijsheid niet, levend te doen wat men stervend zou wensen gedaan te hebben? Hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen. Verget mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer en Mevr. Georges MESPREUVE-CANTAERT
en dochter,

De Heer en Mevr. Hector CANTAERT-VAN HUFFEL,
kinderen en kleinkinderen,
zijn broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster,
neven en nichten;

De Families CANTAERT en CAROBEL;

**danken U van harte voor Uw bliken
van deelneming in rouw en gebeden.**