

"Ik ben de verrijzenis en het leven". (Jo. 11,25)



**GEDENK IN VROOMHEID**

Mevrouw

**MARIE-ISALIE CANTAERT**

weduwe van Mijnheer

**GUSTAAF MATTHIJS**

geboren te Velzeke, de 12 december 1884 en er godvruchtig overleden, de 29 november 1965, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

**Lid van de confrerie van de H. Barbara en andere godvruchtige genootschappen.**

"De Heer is toch geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen levend."

(Lk. 20.38)

De christen sterft niet. Voor hem is zijn heengaan uit deze wereld geen scheiding voor de zijnen. Door de dood wordt die band niet verbroken, maar krijgt een nieuwe gestalte. Er ontstaat dank zij het offer van onze Heer Jezus Christus een verbondenheid, groter en hechter dan de natuurlijke familiebanden. Afgestorvenen en levenden blijven innig met elkaar verenigd in de grote Gods familie.

Daarom, mijn beste zusters, kinderen en kleinkinderen, mag er in ons hart geen plaats zijn voor wanhopige droefheid. Dankt God de Heer, die slechts bedacht is op ons geluk hier en hierna. Wat God doet is welgedaan. Zijn Naam zij geprezen.



Mijnheer Philemon MATTHIJS-**VAN DE CASTEELE**, kinderen en kleinkind,

Mijnheer en Mevrouw Henri MATTHIJS-**PIEN**, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Robert **VAN DE KERKHOVE-MATTHIJS**, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Jerome **WUYTENS-MATTHIJS** en kinderen,

De families **CANTAERT, MATTHIJS, GHIJS** en **DE BREMME**,

zijn zeer erkentelijk voor  
Uw blijken van innige deelneming en **DANKEN U**.