

«Wie als mens zijn taak vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.»

WIL IN UW GEBED EN HERINNERING
DE GEDACHTENIS BEWAREN VAN DE

HEER

ANDRÉ CANTY

weduwnaar van Mevrouw
JOANNA VINCKE

geboren te Nazareth op 3 februari 1906 en overleden
te Gent op 26 april 1988.

Gesterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

— — —

Namis : dinsdag 10 mei 1988 om 19.30 uur.

Zijn kinderen en kleinkinderen;

De families Canty, Van Daele, Schiettecatte, Vincke
en Van Renne;

danken U voor de gebeden en blijken van deelneming
betoond in hun rouw.

Begraaf. P. Van Parijs-Huys, 's Gravenstraat 122
Nazareth - 091/85 46 71 - 055/31 81 70

Druk. Van Damme, Nazareth - 091/85 42 41

Eens komt het ogenblik voor ieder mens dat het leven
op aarde ten einde is. Meestal gaat de tijd aan ons
voorbij, zonder wij er te veel op letten; maar wanneer
dan toch ziekte en dood zich aandienen dan voelen
we hoe broos en vergankelijk ons leven is.

Sterven is een geheim, een mysterie : het is als bin-
nentrede in het geheim van Gods grootheid, als een
aankomen na een lange weg te hebben afgelegd; ver-
trekken op de ene oever van de levenszee, en stran-
den op de andere oever, en daartussen de onmetelijk-
heid van ons menselijk bestaan, met dagen van
zachte golven of met dagen van onweer en zware
storm.

Zo was ook het leven van André. Sterk en werklustig
in de jonge jaren, vol ijver en doorzettingsvermogen,
onvermoeibaar en sterk in de weer. Met ijver wist hij
zich in te zetten voor vrouw en kinderen en hij voelde
zich fier en gelukkig om zijn gevuld en lastig leven.
Stilaan echter gingen de kinderen hun eigen weg en
het afsterven van zijn echtgenote heeft hem inwendig
diep getekend. Meer en meer trok hij zich terug en
vond tenslotte genoeg in het verzorgen van zijn dui-
ven en het bezig zijn met eenvoudige karweitjes.

Rustig en stil mocht hij een hoge ouderdom bereiken.
Maar ook aan hem ging de levenswet van ziekte, lij-
den en dood niet voorbij. Op 82-jarige leeftijd is voor
hem de klok blijven stilstaan.

Mijn liefste kinderen, mijn levenswerk is af, gij moet
verder leven. Dank voor uw hulp, genegenheid en zor-
gen.

Mijn goeie kleinkinderen en familie, het moge U allen
goed gaan : wil soms eens aan mij denken.

Aan alle bekenden en vrienden zend ik een woord van
dank en een hartelijke vriendengroet.

O.L.Vrouw van Nazareth, toevlucht van de zondaars,
bid voor ons.