

Wie goed geleefd heeft
sterft niet slecht. (St. Augustinus)



Tot vrome gedachtenis aan
de heer

Felix Henri CAPELLEMAN

echtgenoot van mevrouw

CLARA VAN DEN BERGHE

Hij werd geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 11 juni 1897. Hij is er godvruchtig in de Heer ontslapen op 16 november 1975, gesterkt door de H. Ziekenzalving en de Pauselijke Zegen.

Met stille ontroering nemen wij vandaag afscheid van ons vader. Wij weten het wel : niemand heeft hier op aarde een blijvende woonstede. Maar toch doet dit heengaan ons pijn.

Heer, wij moeten U van harte danken, Gij die ons zulk een vader hebt gegeven. Vele jaren lang heeft hij rusteloos gewerkt voor zijn groeiend gezin, voor al zijn kinderen die hem zo innig dierbaar waren. Dát was zijn vreugde en zijn stille trots.

Heer, Gij hebt ons vader het geluk gegund van een lang leven en een blijvend samenzijn met

moeder. Toen de lasten van de ouderdom niet uitbleven, wist hij die te dragen met een plagende kwinkslag, die hij klaar hield voor iedereen die hem bezocht. Zo bleef hij zelf tevreden en vol levensmoed tot aan het einde toe.

Heer, Gij houdt van vader, omdat hij zo eenvoudig en zonder veel vertoon zijn hart en zijn huis openhield voor U, telkens Gij bij de zieken rondgedragen werd. Daarom hebt Gij hem nu zacht en zonder pijn tot U geroepen in Uw hemelvreugde.

Mijn beste vrouw en kinderen allemaal, ik kan u niet genoeg bedanken voor alles wat gij voor mij deedt. Moge de Heer het u vergelden. Blijft goed voor elkaar en vroom in uw gebed. Dan zien we eens elkander weer.

De families

CAPELLEMAN, VAN DEN BERGHE,
DE STERCK, SOENS,

danken voor uw gebeden en blijken van
genegenheid hun betoond in hun rouw.

Uitg. Gomar Holderbeke, Ophasselt