



" Ik geloof dat ik de Heer zal  
aanschouwen in het land van de  
levenden"

Wil met ons bidden voor

DE HEER

## **Albert CAPIAU**

echtgenoot van Mevrouw Adrienne DAUW

Geboren te Schendelbeke op 30 november  
1924 en godvruchtig overleden in het A.Z.

St. Elisabeth te Zottegem op 26 augustus  
1994, gesterkt door de laatste H.Sakramenten.

Gepensioneerd postbediende.

Werkweigeraar tijdens de oorlog 1940-1945.

---

Wat niemand kan tegenhouden is de dood. Al  
praat men er soms over, men ziet hem niet graag  
komen. Als de dood dan toch komt is het nog  
onverwacht en kan alleen een godvruchtig en  
godvrezend mens verzekerd zijn van de genade in  
de hemel.

Hij die in geweten begaan is met het einde dat naar  
alle mensen toekomt, bereid zich dikwijls in alle  
stilte voor en zijn daden worden langzamerhand  
door deze finaliteit gestroomlijnd .

---

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

De bezorgdheid om zijn gezin en de zijnen had van  
de dierbare overledene met de jaren een voorzichtig  
man gemaakt. Werkzaam en rechtvaardig als hij  
pleegde te zijn, kon hij zich soms koppig voor een  
doel inzetten. Ook al realiseerde hij slechts het  
eenvoudige in een mensenbestaan, hij kon in  
beperkte kring onvervaard uitkomen voor zijn  
ideeen die zeker goed bedoeld waren, maar slechts  
een beperkte draagkracht hadden.

De evenementen in de wereld bekommerden hem  
zeer, hij kon zijn medeleven slechts moeizaam  
bedwingen. Zijn gezondheid belette hem de laatste  
jaren nog zeer actief aan het leven deel te nemen.  
Hij was echter tevreden met de mogelijkheden die  
zijn gezondheidstoestand hem nog bood en  
verbleef het liefst in zijn huis, dat hij het huis van  
zijn ouders noemde. De omgang met de  
omwonenden, kennissen en vrienden verschaft  
hem verder het geluk dat hij toch niet zo lang  
mocht kennen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, jullie waren  
mijn trots maar ook een voortdurende bron van  
bezorgdheid. Met U leefde ik vooral de laatste  
jaren zo intens mee. Naast U en naast mijn  
echtgenote kon ik mij thuis gevoelen. Heb dank  
voor alles. Blijf mij gedenken in uw gebeden.

"Heer, ik richt mij tot U, want Gij zijt goed en  
genadig en rijk aan barmhartigheid".

De families: CAPIAU, DAUW, MAES en MERCKAERT  
danken u voor uw aanwezigheid en medeleven.

---

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50