



TOT VROOM AANDENKEN AAN

## **De Heer Arnold, Michel CAPIAU**

weduwenaar van Mevrouw Marie BALCAEN

geboren te Etikhove op 25 september 1907,  
en er schielijk overleden op 7 juli 1992,  
gesterkt door het Ziekensacrament.

*Oud-Strijder van de oorlog 1940-45.  
Lid van de Bond der Gepensioneerden.*

Het is een verrassend moment als plots iemand uit je leven wegvalt. Vriend en buur kijkt ervan op. Als de mens hoopt op een rustige levensavond, ondervindt hij vaak de broosheid van het menselijk lichaam. Dit is ook zo geweest voor Michel, die ons plots is ontvallen. De Heer roept ons allen na dit leven tot een nieuw en eeuwig leven bij Hem. Zo laat hij ons delen in de verrijzenis en in een vreugdevol bestaan voorgoed.

Zacht van aard, had hij voor ieder een vriendelijk woord, en zoals hij zich veilig wist in Gods hand, was hij dankbaar voor iedere blijk van sympathie, vooral van zijn zoon Leon, die hem gegeven werd. Wij dragen hem nu naar zijn laatste rustplaats. Zijn vergankelijk lichaam vertrouwen wij toe aan de aarde, waarop hij geleefd en gewerkt heeft, en bidden tot de Heer dat hij het eeuwig geluk moge kennen.

Bescherm mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht;  
Gij zijt mijn Heer, ik ken geen geluk buiten U.  
Gij zijt mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker;  
Gij zijt het die mijn lot in handen hebt.

Ik dank de Heer, die mij altijd geleid heeft;  
Hij spreekt zelfs 's nachts in 't diepst van mijn hart.  
Steeds houd ik de ogen gericht op de Heer;  
Ik val niet, want Hij staat steeds naast mij.

Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over;  
Gij levert de vrome niet uit aan het graf.  
Gij laat mij de wegen van het leven aanschouwen,  
om heel mijn vreugde te vinden bij U.

( uit psalm 16 )

Barmhartige God, schenk hem de eeuwige vrede !

De Heer Leon VAN OVERMEEREN, *zijn zoon;*

De Heer Leon CAPIAU-VAN OOTEGHEM(†),  
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
*zijn broer, neven en nichten;*

De families CAPIAU-GHEYSELINCK en  
BALCAEN-VAN SCHOORISSE,

**danken U oprecht voor de blijken  
van kristelijke deelneming en gebed.**

---

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.