

Mijn kinderen ik heb u al,
wat geeflijk is gegeven:
mijn werkzaamheid bij dag en nacht,
mijn liefde, gans mijn leven.

G. Gezelle



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

CELINE CAPIAU

echtgenote van de Heer

JULIEN BAUWENS

geboren te Zegelsem op 22 juni 1924
en schielijk overleden te Ronse op 4 juni 1984.

Houd toch voor ogen dat het leven geen ijdele droom is, doch een werkelijkheid, die op eeuwigheid steunt. Carlyle

Plots heeft ze ons verlaten, zij die ons zo dierbaar was en die we nog zo nodig hadden. Goede echtgenote en moeder heeft ze haar taak volbracht op een manier die bewondering afdwingt. Al heeft ze veel lijden en ongemakken gekend, haar bekommernis ging in de eerste plaats naar echtgenoot en kinderen. We vertrouwen erop dat ze bij God volkomen geluk mag vinden en over de haren mag blijven waken.

Mijn goede man, ik dank U voor alles wat ge voor mij gedaan hebt; door uw liefde en zorgen was het leven mij aangenaam. Wees sterk.

Mijn kinderen en kleinkinderen ik had u zo lief. Denk dikwijls terug aan mijn woorden en voorbeeld. Gij allen, mijn verwanten en vrienden, bid veel voor mij.

ZIJ RUSTE IN VREDE.

Rouwdienst De Vos, Fiertelmeers. Ronse

Heer Julien BAUWENS,

Heer en Mevrouw Robert BAUWENS-VAN HECKE,
Heer en Mevrouw Alain DE KEYSER-BAUWENS,
Heer en Mevrouw Roland BAUWENS-DEVENTER,
Heer en Mevrouw Eddy BAUWENS-DE KEYSER,

Natacha en Sandra BAUWENS,
Nancy en Pascal DE KEYSER,

De families CAPIAU, LOTERMAN, BAUWENS en
MINNAERT,

**danken U van harte
voor de bliken van kristelijke deelneming.**