

«Wie in Mij gelooft zal leven »...

In de vrede van Christus ruste

DE HEER

FRANS CAPIAU

echtgenoot van Mevrouw

ANNA ROELANDT

geboren te Zegelsem, op 13 januari 1914 en godvruchtig overleden te Brakel, Molenhoekstraat 24, op 12 januari 1982, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.



**De families CAPIAU, DE BACKER,
ROELANDT en MASSELANG,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Begraaf. RAOUL, Markt, Brakel. Tel. (055) 42 24 49

Op de vooravond van zijn 68e verjaardag kwam de Heer onze zeergeliefde overledene zeggen «Kom laten we naar de overkant varen».

Frans wist geruime tijd dat het ogenblik van de overtocht nakend was. Hij drukte dan ook zelf het verlangen uit naar de sakramenten der zieken, die hij in volle bewustzijn en in een vroom medeleven mocht ontvangen. Zoals hij geleefd heeft wou en mocht hij ook sterven. Met pijn in het hart omdat hij zijn geliefd gezin moest verlaten, maar ook in een diep geloof ging hij de barmhartige Vader tegemoet.

Ook voor de kristen is sterven hard en pijnlijk, doch de zekerheid van het eeuwig geluk en het vooruitzicht elkaar te mogen terugzien in de hemel brengt vreugde in ons diepbedroefd hart.

Zeergeliefde echtgenote en kinderen, het uur van scheiden op aarde is ook voor ons aangebroken. We zijn samen zeer gelukkig geweest. Ik dank u voor alles en niet het minst voor uw zorg in mijn ziekte.

Geachte familie en bekenden, wil ook gij voor alles wat ik voor u gedaan heb, nog eens aan mij denken in een vroom gebed.