



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Henriette CAPIAU

weduwe in het 1e huwelijk van
de Heer Edgard GODITIABOIS

echtgenote van
de Heer Frans LEYDENS

geboren te Geraardsbergen op 19 september 1904 en er zacht in de Heer ontslapen op 26 augustus 1978, gesterkt door de HH. Sacramenten der Zieken

Gij hebt nooit vergeefs gebeden, moeder toen gij vol waart van liefde voor uw man uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen toen gij ze volgde doorheen hun dienst aan anderen ; gij hebt uw eigen leed zo dikwijls voor ons verborgen en geduldig verdragen in stilte ; gij zijt ons voorgegaan met wijsheid en in 'goed zijn voor een ander' gij blijft voor ons een vrouw om veel van te houden.

In de intiemste herinneringen die niet meer veranderen treuren wij voor het voor-

bijgaan van deze momenten want gij hielt ons samen, moeder -gericht op ieders nood en geluk -waarvoor we dankbaar zijn, uw echtgenoot, uw kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen, wij, uw eigen verwanten...

In de eenvoud van haar leven wilde ze goed zijn voor iedereen en was ze tevens erkentelijk voor elk vriendelijk woord en voor elke dienst van haar medemens. In gans haar familie, bij al haar vrienden en kennissen, heeft ze een schone herinnering nagelaten van edelmoedigheid.

We bidden -vandaag vooral bij haar uitvaart - dat het "schoonste", waarin ze geloofde en waarvoor ze leefde, geen einde kent en geen sterven maar in God zijn bekroning moge vinden.

We blijven met haar verbonden in de eeuwige verrijzenis van de mens-in-Christus en in het weerzien van mekaar in eeuwig leven.

De families CAPIAU, VAN DER BRUGGHEN
GODITIABOIS, LEYDENS, DE LAUW

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Van de Maele, Geraardsbergen