



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Julia, Albertine, Martha CAPIAU

weduwe van de Heer

Gilbert PROVOST

Ze werd geboren te Etikhove op 23 oktober 1917
en overleed te Oudenaarde
na geduldig gedragen ziekte op 17 januari 1987,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

«Geduldig gedragen lijden» dat is de samenvatting van Julia's leven. Aanslepende ziekte beproefde haar en belastte haar beste jaren. Toch werd haar geloof er niet door verzwakt. Met veel geduld verdroeg ze de miserie van haar ziek zijn, nooit liet ze de moed zinken. Integendeel, zover haar krachten het toelieten bleef ze voor haar gezin de zorgende moeder. Ze kloeg niet, ze vroeg niet om medelijden. Haar eerste gedachte ging nog altijd uit naar de anderen, ze kon naar hen luisteren en van uit haar rustig aanvaarden wist ze voor allen een steun en een troost te zijn.

Zo blijven we aan haar denken: een voorbeeld van aanvaarding in geloof in God, zwak naar lichaam, maar sterk van geest.

Mijn kinderen: er is een einde gekomen aan mijn beproevingen. Onthoud één ding: ik heb me ingezet om het beste voor U te zijn: een moeder die U lief had. Nu ik van U wegga, dank ik U voor uw goede zorgen en vraag ik U: blijft leven in liefde voor elkander en voor God.

En gij allen, die goed geweest zijt voor mij: dank voor uw bekommernis en uw toewijding. Moge God U daarvoor lonen.

Vergeet mij niet in uw gebeden.

De namis wordt opgedragen op zaterdag
7 februari 1987 om 20 uur.

*Getroost door uw medeleven en uw gebed
danken U*

Paul en Maria PROVOST-SPIERS

en kinderen,

André en Josiane AELVOET-PROVOST

en kinderen,

Marc en Marie-Louise PROVOST-ROMAN

en kinderen,

Dirk en Kathy PROVOST-BAUWENS

en kind,

De families CAPIAU, VERSTRAETEN, PROVOST
en DE LANGHE.

Drukk. DE MEESTER, Oud.