

« Vader in Uwe handen beveel ik mijn geest. »



BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## LEONTINE CAPIAU

Echtgenote van Mijnheer  
**ARTHUR MONNIER**

geboren te Chèvreville (Frankrijk) 22 Februari 1904  
en gesterkt met al de Troostmiddelen van Onze  
Moeder de H.Kerk, godvruchtig in de Heer  
ontslapen te Schorisse, 27 Juni 1958.

- - o - -

Het is volbracht! Zo mocht de dierbare overledene met O.H.Heer meebidden. Haar kruisweg was lang en lastig en het offer van haar leven werd haar vroeg gevraagd. Zonder klagen of morren heeft zij haar lot aanvaard uit de hand van God en met deemoed gesmeekt en gebeden om uitkomst en hulp. God echter wou haar bij zich terugroepen en haar de kelk van het lijden tot op den bodem doen ledigen. Stilaan is haar ziel gerijpt tot het grote offer, en uit het gebroken en uitgeputte lichaam is zij nu opgestegen naar de hemel, waar God haar, zo hopen en bidden wij in de eeuwige rust, vrede en geluk van de hemel zal opnemen.

Dierbare Echtgenoot, gij weet hoe het mij pijn heeft gedaan van u te moeten scheiden en alleen achter te laten; maar zoals ik met moed en betrouwen dat offer heb gedragen en gebracht, kijk ook gij op naar God, Hij zal u helpen. - Dierbare Kinderen, Schoonkinderen en Kleinkind, zielsveel heb ik van u gehouden en graag was ik nog bij u gebleven om uw geluk te zien en te delen. Uw liefde en genegenheid was me een zeer grote steun in de laatste tijd van mijn leven, ik dank God en u erom. Blijft in goede overkomst en genegenheid elkaar helpen en stelt steeds uw vertrouwen op God. Hij verlaat nooit, die op Hem hun hoop stellen. Tot weerziens in de hemel.

H. Hart van Jezus wees haar genadig.

Mijnheer Arthur MONNIER, zijn kinderen en kleinkinderen;

De familie CAPIAU-ROOS;

De familie MONNIER-VANDE WATTYNE;

Danken innig om de blijken van  
kristelijke deelneming betoond bij  
het overlijden van hun dierbare  
afgestorvene.

Druk. Portois Schorisse.