

GELOOFD ZIJ JEZUS KRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OMER CAPIAU

geboren te Zegelsem,
de 18 september 1889 en er schielijk overleden,
de 1 juni 1958, gezalfd met de H. Olie.

Oud-Strijder 1914-1918.

Wat is het leven van de mens toch onzeker !
's Morgens ontwaakt men en men begint de dag in goede gezondheid en vooraleer de dag aan zijn einde komt, ligt men reeds levenloos uitgestrekt op een doodbed. En de dood komt dan nog heel dikwijls op een ogenblik dat men er minst aan denkt.

Zo ging het ook weer met de duurbare overledene.
's Morgens was hij levenslustig opgestaan en had, als naar gewoonte, eerst zijn Zondagplicht volbracht en vervolgens ook zijn burgerplicht op de dag van de verkiezingen. Daarna is hij nog enige tijd in gezelschap gebleven, en waar hij zich nu op weg naar huis begaf, daar sterft hij langs de baan, in eenzaamheid en verlatenheid.

Gelukkig dan de kristen mens die zijn vertrouwen kan stellen in de oneindige barmhartigheid van Jezus' H. Hart voor de mensen, zoals hij daartoe werd aangespoord in de onderrichting op de eerste zondag van de junimaand.

Duurbare Zuster en familie, ik verlaat U met een groot verlangen naar blijvend geluk en naar een bestendig wederzien. Bidt intussen voor mij en ik zal ook voor U ten beste spreken.

H. Hart van Jezus, zoenoffer voor onze zonden, ontferm U onzer.

De 4 akten.

12 j. afl.

Jozef Van Der Donckt, Koster, Zegelsem.

De familiën CAPIAU en VAN LAETHEM,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.