

"De vrede van de kristelijke dood  
is de voorsmaak des hemels"



## VROOM AANDENKEN AAN

### DE HEER **Omer CAPIAU**

Echtgenoot van Mevrouw Maria Joos.  
Geboren te Zegelsem op 4 september 1903  
en overleden te Oudenaarde op 8 februari  
1992, gesterkt door de het Sakrament  
der zieken.

---

De families Capiou-De Backer en  
Joos-Cruypelinck danken U voor de blijken  
van deelneming en gebed.  
Tevens dank aan zijn huisdokter en de  
verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis.

*Namis op woensdag 26 februari 1992 om  
19.30 uur.*

---

*Drukkerij Vuye, Oudenaarde-Bevere  
Uitvaartverzorging Vanquickenborne, Petegem*

Een braaf mens, een man van eer en plicht is van ons  
heengegaan. De Heer heeft hem een hoge ouderdom  
gegund en daarvoor dankte hij de Heer in zijn dagelijks  
gebed. Schone gaven sierden zijn persoonlijkheid: ijverig  
was hij in het goede, rechtvaardig en eenvoudig en steeds  
tevreden. Gedwongen stilte in de rolstoel of zetel, steeds  
hulp van anderen. Boven alles trof ons in hem een grote  
goedheid, die leesbaar was in zijn blik, maar nog meer  
openstraalde in zijn daden, welke nu de stille getuigenis  
blijven van een edel hart en een schoon gemoed. Hij bezat  
de schone zekerheid en de rust van mensen die tevreden  
terugblikken over een hard leven en zorg voor de zijnen en  
voor alles waarvoor hij verantwoordelijk was. Gerust mocht  
hij het hoofd neerleggen en zijn schone ziel geven in de  
handen van zijn Schepper. Stil en rustig is hij naar de Heer  
gegaan.

Hij heeft ook de voldoening genoten van een onafgebroken  
bijstand en opbeuring van zijn goede vrouw, kinderen en  
kleinkinderen.

Ik dank U voor uw onbegrensde zorgen, niets was u  
teveel. Waar mensen vredevol samenzijn, daar kunnen ze  
elkaar bemoedigen, het leven zonnig en draaglijk maken.  
Gelukkige vaders die nog de erkentelijkheid van hun  
kinderen ervaren. Gelukkige kinderen die nog verstaan wat  
hun ouders voor hen gedaan hebben. Gelukkige families,  
die de eenheidsband en de trouw bewaren.  
Liefste vrouw, beminde kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen, uw vader is naar de hemel. Hij stierf  
gerust, overtuigd als hij was, dat zijn beeld onwisbaar  
geprent staat in uw geest.  
Dierbare familie, goede geburen en vele vrienden, dank  
voor alles en bid voor mij.  
De Heer geve hem vrede.

---