

"Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest".



GEDENK MET ONS IN EEN VROOM GEBED

DE HEER

Petrus, Julien CAPIAU

echtgenoot van mevrouw

Maria-Elisabeth DE DOBBELEER

geboren te Zandbergen op 20 maart 1914 en overleden in het H.H. Hartenziekenhuis te Ninove op 26 juni 1988, gesterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Bond van het H. Hart en de Confrerie van de H. Barbara.

Lid van de Mijnwerkersbond en de Bond van Burgerlijke Oorlogsslachtoffers.

Opgeroepene in de oorlog 1940-1945 als rekrut van het Belgische leger.

Oorlogsinvalide 1940-1945.

De families

CAPIAU, DE DOBBELEER

FAUT en LEMAIRE

danken U voor de blijken van deelneming en voor Uw gebed.

Begravenissen R. Galle - Ninove
Druk. De Saedeleer, Zandbergen - T. 33.55.77

Ieder mensenleven kent vroeg of laat een einde. Zalig de man die op het einde van zijn leven kan getuigen zoals St.-Paulus : "Ik heb een goede strijd gestreden, het geloof bewaard ; nu wacht me de kroon van onvergankelijke glorie".

Jul'en was schoon in eenvoud en bescheidenheid. Van tegenslag en beproeving is hij niet gespaard gebleven. Door oorlogsgeweld vroegtijdig geknakt in zijn gezondheid, was hij verplicht zijn werk als mijnwerker op te geven. Met aangepaste middelen deed hij toch alles wat hij kon, opdat zijn kinderen het beter zouden hebben. Zij waren zijn trots ; eveneens zijn kleinkinderen en achterkleinkind. Hij was immer blij wanneer zij hem een bezoek brachten.

Met pijn in het hart, maar ook met grote dankbaarheid nemen we afscheid van deze goede echtgenoot en vader. Hij hoopte nog te herstellen, en gaf aan zijn kinderen de opdracht mee : "Als ik niet meer terug kom, draag dan toch zorg voor moeder..." Dierbare echtgenote en kinderen, vandaag ging ik van u heen naar het Vaderhuis. Dank voor de genegenheid welke gij me steeds hebt betoond. Bidt veel voor mijn zielerust. Ik hoop dat God in zijn barmhartigheid mij zal opnemen in de hemelse vreugde. Hij zal U belonen voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.

Beste familieleden, vrienden en kennissen, vergeet mij niet in uw gebeden.

Moeder Maria, onder Uw moederlijke bescherming heb ik geleefd, spreek voor mij ten beste bij Uw Zoon.

Mijn Jezus, barmhartigheid !