

Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer verrijzen.



BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

René CAPIAU

echtgenoot van Mevrouw

Bertha DE VLEESCHOUWER

geboren te Zegelsem op 28 maart 1908
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 11 oktober 1973,
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Geduldig en met een uitzonderlijke moed heeft hij zijn slepende ziekte gedragen. Kalm, in volle berusting wachtte hij op de nadersluipende dood. „Mijn lijden zal niet lang meer duren“ zo verwittigde hij zijn familie, enkele dagen voor zijn dood. Vóór zijn laatste terugkeer naar het ziekenhuis ging hij nog eens rond in huis en tuin - overtuigd dat het de laatste keer zou zijn - om er voorgoed afscheid te nemen. Nu kon hij het kalm met zichzelf uitvechten en zich voorbereiden op de overtocht naar het Vaderhuis, waarbij alle miserie overgaat in een onvoorstelbaar geluk.

Beminde echtgenote, ik ben u uiterst dankbaar omdat gij mij zo goed hebt bijgestaan. Ik weet het, gij zult veel aan mij verliezen, maar vanuit het ander leven blijf ik u bijstaan in de Heer. Tot weerziens en bid voor mij.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, gedenkt hoe ik u heb bemind. Houdt ook van elkaar en leeft zo dat ook gij gerust moogt sterven.

Familieleden en vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden.

Mevrouw René CAPIAU,
geboren Bertha DE VLEESCHOUWER,
zijn echtgenote ;

De Heer en Mevrouw
Roger DE GROOTE-CAPIAU, zijn kinderen ;

Mejuffrouw Agnès DE GROOTE,
Mejuffrouw Kristien DE GROOTE, zijn kleinkinderen ;

De families CAPIAU, ROOS, DE VLEESCHOUWER,
FOUQUET en VAN GANSBEKE ;

danken U voor de blijken van medeleven
en voor Uw gebed.