

Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Sylvie CAPIAU

weduwe van Mijnheer

Remi BAUWENS

geboren te Zegelsem, de 15 Juli 1873 en er godvruchtig
overleden, de 30 Maart 1953,
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Van hare kindsheid af heeft zij God gevreesd en
Zijn geboden onderhouden; zij morde niet toen de be-
proeving haar overkwam, maar bleef standvastig in de
vrees des Heren.
(Tob. 2, 13-14)

Zij heeft haar lijden verdienstelijk gemaakt, vooral
in de H. Vastentijd en in deze Passietijd, door het te
aanvaarden en te offeren in vereniging met het kruis-
lijden van Onze Heer Jezus-Kristus.

De vrouw die de Heer heeft gevreesd en al haar
zorgen aan haar huisgezin heeft gegeven, zal verheer-
lijkt worden.
(Prov. 21)

Ongeveinsd en rechtschapen van harte, vreesde zij
God en week af van het kwaad.
(Job. 1)

Zij was een goede moeder. Zij bestuurde met voor-
zichtigheid haar huisgezin, aanvaardde gewillig de be-
proeving die haar overkwam en behield haar geduld
tot op de dag en het uur van haar dood.

Duurbare kinderen, ik sterf, maar mijn liefde voor
u sterft niet. Zoals ik u bemind heb op aarde, zo zal ik
u blijven beminnen in de hemel. Ik dank U voor uw
zorgen en uw genegenheid. Blijft mijner indachtig in
uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. afl.)

De 4 akten. (12 j. afl.)

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Remi BAUWENS-CAPIAU ;
De familiën CAPIAU, VAN DER WULST, BAUWENS, VAN DER BRUGGEN,

Bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hen treft.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem