

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.

BID VOOR † DE ZIEL VAN

Mijnheer

**VICTOR CAPIAU**

weduwnaar van Mevrouw

**EILSA DE BACKER**

geboren te Zegelsem,

de 19 augustus 1886 en er godvruchtig overleden,

de 24 december 1955,

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,

Een hoge ouderdom is een erekroon, vooral wanneer die gevonden wordt op het pad der gerechtigheid.

Drie waarden maken, volgens de H. Bernardus, de dood van de rechtvaardige kostbaar: de rust na de arbeid... Heel het leven van de duurzame overledene is een aanhoudende strijd geweest om het dagelijks bestaan van zijn gezin; naarstig en vlijtig heeft hij gearbeid om te voorzien in de stoffelijke en zedelijke behoeften van zijn gezin met vrouw en negen kinderen die hij in eer en deugd wilde groot brengen. De vreugde van het toekomstig leven... door zijn geloof in het eeuwig leven van de ziel en in de goddelijke rechtvaardigheid wist hij dat de beloning voor het eeuwig leven voor hem was weggelegd.

Het eeuwig zalig zijn... bevrijd van alles, na gelijkelijk afstand te hebben gedaan van alles, wist hij zijn hart naar God te richten om in Hem alle goed te genieten. Deze sterke, oude man was immer tevreden met hetgeen het leven hem aanbood. Geduldig in zijn ziekte volkomen en zonder de minste klacht onderworpen aan Gods schikkingen, heeft hij zijn vrome ziel aan God teruggeschonken: zijn zachte, pijnloze dood was de weerspiegeling van zijn leven dat helemaal naar God was gericht. Hij genoot het geluk Kerstdag te mogen gaan vieren in de Hemel.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor de liefde en de vertroosting die gij mij geschonken hebt tijdens mijn leven en in mijn oude dag. Blijft mijner gedenken vooral in uw gebeden, bijzonder gij mijn zoon, kloosterling. Laten wij allen zo leven dat wij elkaar terugvinden in het geluk van het eeuwig leven.

Jezus, Maria, Jozef!

7 j. afl.

Jozef Van Der Donckt, Koster, Zegelsem.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen VICTOR CAPIAU-DE BACKER;

De familiën CAPIAU, DE BACKER en VAN DER WULST,

Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeende dank.