

Geloof zij Jezus-Christus !



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
ALICE-EMMA CARBONNELLE

echtgenote van

Mijnheer MEDARD VAN HERPE

geboren te St-Maria-Horebeke, 2 maart 1921 en er
kortstondig overleden, 25 maart 1963.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Alwie Alice heeft gekend moet getuigen dat ze een zeer vriendelijke en zachtmoedige vrouw was. Allen die met haar omgingen : haar geburen, het gezin waar ze regelmatig in dienst was en niet in het minst haar eigen familieleden, echtgenoot moeder, kinderen en de overige hielden om ter meest van haar omwille van haar nooit wijkende glimlach, haar rustige kalmte en blijmoedigheid, haar aangenaam karakter in de omgang.

De duurzame overledene met het goede hart voor de anderen had zelf een zwak hart dat begeven heeft in de bloei van haar jaren. Op weg van haar zieke schoonmoeder naar een zieke gebuur gebeurde het... Wij hopen - en met reden - dat O. L. Heer in zijn barmhartigheid haar is tegemoetgekomen op de weg : « Kom, gezegende van mijn Vader, Ik was ziek en ge hebt Mij bezocht. Wat ge voor een van de mijnen hebt gedaan, dat hebt ge voor Mij gedaan. » (Mat 25: 34. 35 en 40)

Duurbare echtgenoot, kinderen, moeder en kleinkind, mijn vroege dood is een onvoorzene en grote beproeving voor u allen. Menselijke troostwoorden baten weinig. En toch weze het u een troost te weten hoe ik gestorven ben op weg met een liefdedienst voor de zieken. De woorden van O. L. Heer Zelf hierover mogen u een troost zijn. Blijft me gedenken in uw gebed en in uw zondagsmis.

Duurbare schoonmoeder, broers, zusters, familieleden, vrienden en geburen, uw aller vriendschap en genegenheid kan voortduren als ge al eens aan mij denkt en voor mijn zielerust bidt. Vaartwel in dit leven en - laten we hopen - tot weerziens in het hemels Vaderhuis

Moge Maria, de Moeder Gods ons hemelse Moeder op de feestdag van de Boodschap van haar Moederschap haar bijgestaan hebben in haar dood, en haar en onze Voorspreekster zijn bij haar Goddelijke Zoon.



Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen bieden U hiervoor hun welgemeende dank.

Mijnheer Medard VAN HERPE, kinderen en kleinkind,
De Familiën CARBONNELLE. VAN HERPE, SCHJETECATTE en VAN DEN BERGHE.