

TEN PARADIJZE GELEIDEN U DE ENGELEN.  
(Uitvaartliturgie)

Gedenk in uw vroom gebed de ziel van

**MEVROUW**

**CHRISTIANE CARBONNELLE**

echtgenote van de Heer  
**HUBERT VANDENBOSSCHE**

geboren te Zegelsem, op 24 oktober 1944  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde,  
op 14 mei 1983,  
gezalfd met de H. Olie in ertremis.

Lid van de bond van grote en jonge gezinnen



De families

**CARBONNELLE, VANDENBOSSCHE,  
SCHIETTECATTE en DE MEULEMEESTER,**

danken voor uw gebeden en deelneming  
in de rouw.

Heer Jezus,  
soms valt het moeilijk te geloven  
dat de dood geen eindpunt is.  
Maar Gij hebt het ons geleerd.  
Aan U vertrouwen wij ons toe.  
Gij zijt onze enige hoop op eeuwig leven.  
God, wij danken U voor onze  
overleden moeder.  
Wij bidden U dat het goede  
dat zij onder ons heeft gedaan,  
niet verloren zal gaan,  
maar vrucht zal dragen.  
Reken haar haar tekorten niet aan  
maar laat haar bij U  
het geluk vinden.  
Amen.

Wees haar indachtig in uw gebed.