

Niemand leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen. Wij leven en sterven voor God, onze Heer.

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van de Heer

REMI CARBONNELLE

echtgenoot van Mevrouw

ANNA DE MEULEMEESTER

geboren te Zegelsem op 26 september 1914 en overleden te Zottegem op 16 november 1972, gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken en de stervenden.

Nog in de volle bloei van het leven kwam de gevreesde dood, die scheidt wat door banden van bloed en vriendschap verbonden is. Sedert het begin van zijn pijnlijke en slepende ziekte zagen wij die dag naderen. maar wij konden het ons niet voorstellen. Onze dierbare heeft innerlijk die strijd doorworsteld en is zachtjes, verzoend met het onvermijdelijke, van ons heengegaan. Met kristelijke moed heeft hij zijn kruis gedragen. Hij leefde voor de zijnen, zij waren zijn troost zowel in leven als in sterven.

Dierbare echtgenote, ik weet dat gij veel aan mij zult verliezen. Wij waren zo gelukkig bij mekaar. Wij hebben voor elkaar en de kinderen zoveel geofferd. Ik dank u voor de jaren die wij voor elkaar geleefd hebben. Vind uw troost in het gebed; God slaat niet zonder te zalven. Geliefde kinderen en kleinkind, zo graag had ik nog een tijdje bij u gebleven. Weest gij nu moeders steun en vergeet nooit wat wij voor u gedaan hebben. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn goede familie en gij allen van wie ik ooit vriendschap heb mogen ondervinden, bidt voor mij. Tot weerziens.

Mevrouw Remi CARBONNELLE, geboren Anna DE MEULEMEESTER, zijn echtgenote;

De Heer en Mevrouw Leonce CARBONNELLE-BRUNEEL en kind Ann,

Jongeheer Marc CARBONNELLE, zijn kinderen en kleinkind;

De families CARBONNELLE, MARIJNS, DE MEULEMEESTER, DE ZITTER;

danken U voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.