

Laten we leven als heiligen om het geluk  
te hebben ook als heiligen te sterven.  
H. Bernardus.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

*Clarisse Cardon*

*Weduwe in het 1e huwelijk van de Heer Petrus  
NELIS, in het 2e van de Heer Karel LIEVENS*

geboren te Nieuwerkerken op 5 april 1876, godvruchtig  
overleden te Denderleeuw op 10 december 1964,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden  
en de Pauselijke Zegen „in articulo mortis,„

Van deze overledene mogen we getuigen dat  
ze een diepgelovige en voorbeeldige vrouw was.  
Zij was de sterke vrouw, die in al haar doen en  
laten en, niettegenstaande al haar beproevingen  
rotsvast gehecht bleef aan haar principes en aan haar  
kristen overtuiging. Zij mocht haar leven onder-  
schrijven met de woorden van de Zaligmaker: "Ik  
heb U een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen  
zoals ik u heb voorgedaan."

De laatste tijd heeft zij veel geleden; haar pijn  
bezorgde haar veel slapeloze nachten, maar alles  
verdroeg zij, alles aanvaardde zij zonder verbit-  
tering want zij stelde haar betrouwen op God.

Lieve kinderen, kleinkinderen, achterklein-  
kinderen, ik moet u allen achterlaten, doch de  
scheiding is maar kort. Hebt allen dank voor uw  
genegenheid en uw toewijding. Bidt voor mij, bij  
allen samen, opdat de Heer zich over mij ontferme  
Beste dank aan de EE. Zusters en verpleegsters van  
het Instituut voor hun toegewijde zorgen.

De families CARDON,  
NELIS,  
LIEVENS,  
ROELANDT  
HEYMAN

*danken voor uw gebeden en  
medevoelen in hun rouw.*

---

Begravenissen De Poorter, Rodenbachstraat.  
Drukkerij Rigo