

† Vrome gedachtenis van de Heer  
**MARCEL CARDON**

Oud Gemeenteraadslid  
Oud Lid Burgerlijke Bescherming  
echtgenoot van Mevrouw

**MARIA VAN SEYMORTIER**

Geboren te Kwaremont, op 4 februari 1916  
en godvruchtig overleden te Kluisbergen (Berchem),  
op 19 februari 1979,

gesterkt door het Sakrament der zieken.

---

Vader, vroeg hebt gij ons verlaten om uit deze wereld naar Gods Vaderhuis te gaan. In deze zware beproeving zeggen wij met de woorden uit de Schrift: God gaf; God nam; zijn heilige naam zij gezegend. Wij danken Hem dat Hij ons zulk een vader heeft geschonken.

Marcel was een goed mens. Hij werkte en zorgde voor zijn gezin. Hij was vriendelijk en gedienschtig voor ieder die hij op zijn levensweg ontmoette. Ook was hij een diep godsdienstig mens. In volle bewustzijn ontving hij met groot geloof en vertrouwen de Ziekenzalving en de H. Eucharistie. Het ontvangen van de Sacramenten was hem als een zalvende balsem in zijn laatste ziekte.

Geliefde echtgenote, hebt dank voor uw liefde en uw tedere zorgen. Dierbare kinderen, ook u dank ik voor uw genegenheid en medeleven. Volg mijn voorbeeld: ik heb u in woord en daad de goede weg getoond. Lieve kleinkinderen, uw bezoekjes waren mij steeds een grote troost.

Beste familieleden en vrienden, blijf mij in uw vroom gebed gedenken.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Marcel CARDON, geboren  
Maria VAN SEYMORTIER

Lucien en Gerarda DELMULLE-CARDON,  
Gerard en Andrea CARDON-DE DEKEN,  
Marc en Martine CARDON-COFFIJN,

Alain en Sylvie DELMULLE,  
Marleen CARDON,  
Bart en Koen CARDON,

De families CARDON-BALCAEN en  
VAN SEYMORTIER-BELLINCK,

diep ontroerd door de blijken van deelneming betuigd bij de rouw die hen is komen te treffen, bieden U hiermede hun oprechte dank aan.

---

(s) Spiers Marc 9600