



Met liefde en dankbaarheid  
denken we terug aan

MEVROUW  
**Arlette Carion**

echtgenote van de heer  
Paul De Cooman.

Geboren te Onkerzele op 28 april 1943 en  
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 3 februari 1996,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.



Paul De Cooman, haar echtgenoot;  
Patrick De Cooman,  
Stefaan en Patricia Lambert - De Cooman  
en kinderen Stefanie (+), Tommy en Timmy,  
Jacques en Cariña Goditiaboïs - De Cooman,  
haar kinderen en kleinkinderen;  
en de families Carion, De Cooman, Van Schoors en  
Somers danken U voor uw gebed en blijken van  
medeleven.

Begr. Van Vijle, Zottegem - 09/360.11.15

*Lieve moeder,*

*Wat was het leven mooi samen met jou.  
Wat zullen wij het moeilijk hebben nu jij er niet meer  
bent.  
Dagelijks stond je klaar voor eenieder van ons, met een  
glimlach, een maaltijd.  
Steeds dacht jij eerst aan de anderen, nooit aan jezelf.  
Daarom heb jij ook zoveel liefde teruggekregen.  
De leegte die jij bij ons achterlaat, kan slechts worden  
opgevuld door alle liefde die jij ons al die jaren geschon-  
ken hebt.*

*Mijn lieve echtgenoot, het afscheid komt zo brutaal, zo  
onverwachts. Alles heb jij voor mij gedaan, in goede en  
kwade dagen.  
Dank om je zorg, je steun, je liefde en je bezorgdheid.  
Lieve kinderen,  
draag zorg voor je papa nu ik er niet meer ben.  
Lieve kleinkinderen,  
mémé hield zielsveel van jullie. Denk eraan dat pépé  
jullie nodig heeft.  
Beste familie en vrienden, dank voor uw genegenheid  
en vriendschap.  
Dr. Bauwens en het Wit-Gele Kruis, dank voor uw  
goede zorgen.  
Moeder Maria, neem allen onder uw moederlijke be-  
scherming.*