

*Wie kan 't vergeefse vechten weten  
de nacht van eindeloos geduld,  
wanneer een nog krachtig leven  
zich moet voor goed gewonnen geven.*



Bewaar in uw herinnering en gedenk in uw gebed

**De Heer**  
**Jacques CARION**  
**echtgenoot van Mevrouw**  
**Arlette MARTENS**

hij werd geboren te Geraardsbergen op 17 juni 1941  
en is godvruchtig in het AZ Sint-Elisabeth te  
Zottegem overleden op 13 mei 1998,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families :  
CARION - MARTENS  
VIDTS - DEPELSENEER  
danken u voor de vele blijken van oprechte medeleven

Wat aanvankelijk een banale en vlug voorbijgaande kwaal leek, heeft Jacques duidelijk geveeld. Negen weken geleden is hij naar het ziekenhuis moeten gaan, hij is niet meer naar huis teruggekeerd.

Zijn echtgenote en de drie kinderen hebben hem al die tijd met al wat ze konden bijgestaan, zijn lijdens verlicht en hem moed en sterkte gegeven. Met zijn echtgenote sprak hij over zijn nakende dood, maar voor de kinderen toonde hij zich veel sterker dan hij in feite nog was.

Jacques was een stille man. Gans zijn loopbaan heeft hij als postman in de nacht gewerkt. Zijn grote hobby was dieren kweken en hij was fier en gelukkig als hij er kon van meedelen aan de kinderen. Hij was tenaarder met iedereen begaan stond voor iedereen klaar en liet alles gebruiken. De laatste dagen is hij sereen, rustig en vol overgave naar de God van alle leven teruggekeerd.

Heer onze God, veel te vroeg wordt Jacques ons ontnomen. Graag zouden we hem nog vele jaren bij ons hebben gehad. Wij bidden U Heer, neem Jacques nu op in uw onbegrensde vreugde. Laat het voor hem nu echt "Pasen" zijn. Mocht hij van bij de Heer, verder innig met zijn echtgenote, met kinderen en familie verder verbonden blijven.

O.L.V. van de Oudenberg, bid voor ons

Overboelare, 19 mei 1998

Begraaf Druk Collier De Taeye \* Moerbeke - 41.35.00