

Waakt, want gij kent dag noch uur.

(Matth. XXV 13)



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

**André CARLIER**

Zoon van wijlen  
Jozef en Elisa DE LANGE

geboren te Ophasselt de 19 april 1926 en aldaar  
door 'n vreselijk ongeluk omgekomen de  
1 oktober 1967.

---

Onze dagen zijn als de schaduw op aarde.

(Par. 29,15)

Weet dit: indien de huisvader wist op welk  
uur de dief komt, dan zou hij wakker blijven en  
niet in zijn huis laten inbreken; ook gij, wees  
bereid, want op een onvoorziën uur komt de  
Zoon des mensen. (Luc.XIII 39,40)

Treed niet in het gerecht met uw dienaar, o  
Heer, want geen mens zal bij U rechtvaardig be-  
vonden worden, tenzij hem door U vergiffenis  
van al zijn zonden geschonken wordt... maar  
moge hij, door uw genade geholpen, het wraak-  
gerecht ontkomen, hij die gedurende zijn leven  
door het teken der H. Drievuldigheid getekend  
werd.

O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans, b. v. o.



De families:

CARLIER en  
DE LANGE

BETUIGEN U HUN HARTELIJKSTE DANK  
VOOR UW VURIGE GEBEDEN EN UW  
OPRECHT KRISTELIJKE DEELNEMING.

---

Uitg. F. De Vos, koster, Ophasselt