

« O Kruis, in uw schaduw zal ik rusten ».



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**Anna C A R L I E R**

weduwe van de Heer

**RENE CARLIER**

geboren te Nederbrakel op 15 januari 1893  
en godvruchtig overleden te Brakel  
op 19 april 1973,  
voorzien van de HH. Sakramenten der  
zieken en de Pauselijke Zegen.

Een mens die wordt geboren staat voor een totaal onbekende toekomst. Ons leven kan blij of droef worden. Het kan menselijk succes kennen of uitlopen op een fiasco. Het kan kort zijn of van lange duur. Als kristen mens weten wij echter dat wij in Gods handen zijn en geleid worden door zijn Vaderlijke Voorzienigheid.

Het lange leven van onze geliefde moeder heeft veel zon gekend maar ook veel schaduw. Zij heeft harde tijden meegemaakt, dagen van beproeving en tegenslagen. Spijts alles bleef zij geloven, hopen en beminnen. Want zij bezat een edelmoedig karakter, zij behoorde tot een generatie die met zeer weinig tevreden was en die met het hoogst nodige blij en gelukkig was. Heel haar lange

leven heeft zij op God gebouwd en betrouwd en nooit is zij teleurgesteld.

Op het schone moment van Witte Donderdagavond heeft zij de oproep van de Heer beantwoord en is zij Hem gevolgd naar Zijn Vader in de hemel.

Dierbare kinderen, ik dank U voor alle zorgen tijdens mijn ziekte, over de dood heen blijven wij met elkaar verbonden.

Moge God U beschermen.

De families CARLIER, RAMSDAM, CARLIER,  
HAEGEMAN,  
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
deelname in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel