



**GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN**

MEVROUW

**Bertha - Maria CARLIER**

echtgenote van de Heer

**Julien - Albert DE GEETER,**

geboren te Nederbrakel op 20 juni 1906  
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te (Op)Brakel op  
24 juli 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Onze dierbare moeder heeft ons verlaten om terug te keren naar de Vader.

Haar moederhart dat zo liefdevol heeft geklopt voor haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen is zo onverwacht bezweken, rijp en rijk genoeg voor de hemel waarvan zij hier beneden de afstraling heeft gebracht doorheen haar moederlijke genegenheid en liefde.

Zij was tot in haar diepste wezen een echte en een goede moeder, één met vader in alles, samen met hem heeft zij gewerkt en gezwoegd voor de kinderen, fier en gelukkig om de klein- en achterkleinkinderen.

Bij de pijn om haar heengaan, kunnen we niet anders dan de Heer danken om alles wat zij ons heeft voorgeleefd en waarin zij in haar eenvoud groot is geweest.

Moeder, uw beeld zal onsterfelijk voort blijven leven in het hart van vader en van uw kinderen. Blijf gij ons nabij vanuit de hemel en wees onze voorspreekster bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

De families CARLIER, SPITAELS,  
DE GEETER en DE RUYVER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

---

Drukk. L. De Ruyver - Brakel