



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

CAMIEL CARLIER

weduwnaar van Mevrouw
Lydie VanWinnendaele

Voorzitter van de kerkfabriek St Jozef

geboren te Everbeek de 20 november 1889 en
overleden te Oprakel de 27 juni 1965, voorzien
van de HH. sacramenten der stervenden,

In de grootste eenvoud, met de meeste zorgen
oprechte trouw, heeft hij geleefd voor zijn kinde-
ren en kleinkinderen.

Hij was de man door iedereen geacht en
bemind om zijn gulhartigheid, goedheid en be-
hulpzaamheid. Hij was Camiel: de vriend van
groot en klein! Groot was de ontsteltenis toen
men vernam: hij is niet meer! Wie zou dat hebben
kunnen denken, die stoere, flinke man? Als vurig
Christen droeg hij de wet van God in hart en geest.
Gedurende 35 jaren was hij kerkmeester, waarvan
10 jaren Voorzitter der Kerkfabriek hier op de pa-
rochie Sint Jozef. Ambten die hij nauwgezet met
hart en ziel heeft waargenomen.

Zijn gedachtenis zal in zegening blijven

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, ik verlaat
U. Denkt aan alles wat ik U op de laatste ogen-
blikken van mijn leven heb gezegd en gevraagd.

Liefste Broeders en Zusters, ik ga de eerste
terug naar het Vaderhuis, daar wacht ik op U.

Beste Familie en vrienden, hier op aarde vond
ik altijd veel begrip en vriendschap, vergeet mij
niet. Allen vraag ik een gebed voor mijn zielerust

H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome. (300 d. afl.)

De familiën

CARLIER-VAN WINNENDAELE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.