

In de schaduw van het H. Kruis wil ik rusten en hopen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

**CAMIEL CARLIER**

echtgenoot van Mevrouw

**THERÈSE DE GRAUW**

geboren te Nederbrakel,  
op 28 November 1874 en er godvruchtig overleden  
op 28 Maart 1954,  
gesterkt door de HH. sacramenten der stervenden.

De dierbare overledene was een eenvoudig, braaf en eerlijk man, die maar een bekommernis had: aan iedereen te geven wat hem toekomt. Hij gaf aan God wat Gode toekomt, want hij was godvrezend en kweet altijd voorbeeldig zijn christelijke plichten. Hij gaf ook de evenmens wat hem toekomt want voor iedereen was hij minzaam, gedienschtig en meevoelend. Hij was ook een goede echtgenoot en brave huisvader, want zijn kinderen bracht hij op in eer en deugd en in zijn huisgezin strekte alles tot voorbeeld.

Hij heeft de goede strijd gestreden; derhalve is nu voor hem weggelegd de onsterfelijke kroon der rechtvaardigheid.

Duurbare Kinderen, lieve Moeder, in dit leven waren we malkanders steun en troost, laten we dat blijven ook na de dood; daarom dan blijven we verenigd in de onderlinge kristelijke liefde door het gebed. Vaart allen wel en tot weerziens in de Hemel. God zegene en beware U. Gij, goede moeder, die om mij het meest zult treuren, bidt veel voor mij; troost U in de gedachte dat we weldra weerom verenigd zullen zijn. Heb dank om al uw genegenheid en dat God het U lone.

Mijn Jezus barmhartigheid!

De vier akten.

.....  
Vandendriessche, opv. Paul De Vleschauwer, Nederbrakel

Mevrouw Camiel CARLIER, geboren Thérèse DE GRAUW;  
Mijnheer en Mevrouw Eugene CARLIER-VAN DE VOORDE en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Charles DETEMMERMAN-CARLIER en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Hubert D'HAeyer-CARLIER en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Roger CARLIER-DE LOOR en kinderen;  
De familiën CARLIER, DE GRAUW, DE TEMMERMAN, BOUSSART.

BEDANKEN.