



Na een leven van zorgzame werkzaamheid
en toewijding is van ons heengegaan

MEVROUW

Cecile CARLIER

weduwe van de Heer Arthur MOTTE

geboren te Nederbrakel op 26 juli 1924
en overleden te Ronse op 15 oktober 1999,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

De namis heeft plaats op vrijdag 26 november 1999
om 18.30 uur in de Sint-Pietersbandenkerk te
Nederbrakel.

Moeder is heengegaan, rustig en in vrede.
Zo hebben we haar gekend: groot in haar eenvoud.
Zij was voor ons een goede moeder
en een lieve mémé.
Haar leven kwam tot volle bloei
doorheen haar inzet en haar liefde voor haar gezin.
Steeds heeft zij het beste van zichzelf gegeven.
Het was goed bij haar te zijn.
We zullen haar missen.

Sterke, goede moeder,
blijf bij ons, in ons hart.
Leer ons doen wat gij ons voordeed:
alleen maar geven,
nooit iets vragen,
nooit klagen.

**Heer God,
wij danken U voor onze moeder en grootmoeder.
Breng Gij haar leven nu tot voltooiing
in uw eeuwige liefde.**

*M'n lieve kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen,
ik dank u voor uw liefde en genegenheid;
voor uw geduld en uw zorgen,
de laatste jaren vooral.
M'n beste zussen en verdere familie,
heb dank voor uw trouwe vriendschap.
M'n goede burens,
u dank ik voor uw nabijheid en toewijding.
Laat ons met elkaar verbonden blijven
in vertrouwen dat de Heer
ons samenbrengt in zijn Rijk van Vrede.*

De familie dankt voor uw aanwezigheid
en uw meelevens.