

Geloofd zij Jezus Kristus !



**GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER**

CYRIEL CARLIER

echtgenoot van Mevrouw

Leopoldine GOSSEYE,

geboren te Nederbrakel op 15 juni 1887
en godvruchtig in de Heer ontslapen
in de Sint-Franciscuskliniek te

Brakel-Opbrakel op 3 december 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Gepensioneerd Mijnwerker

Opgeëiste in de oorlog 1914-1918

Heer, gij neemt het leven niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op Uw woord, en als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats bereid in uw huis, om daar voorgoed te wonen.

Onverwacht kwam de zware beproeving voor onze duurzame overledene. Wij hoopten allen vader nog enkele jaren onder ons te zien. Helaas, geneesmiddelen en de beste zorgen konden niet meer helpen. In kristelijke onderwerping heeft onze duurzame overledene zich op sterven voorbereid. Moge de Algoede God zich dan ook ontfermen en hem opnemen tot eeuwig leven in het hemels Vaderhuis.

Met de Kerk bidden wij daarom : God, Gij alleen zijt altijd bereid U te ontfermen over ons en ons te sparen. Wij bidden U daarom voor uw dienaar die wij vandaag ten grave dragen, gebied uw heilige engelen hem op te nemen en te geleiden naar het nieuwe paradijs, de hemel.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank U voor uw liefdevolle zorgen en uw genegenheid. Bidt nu tot God dat Hij mij genadig weze.

Beste vrienden en geburen, denkt ook gij nog eens aan mij in een vroom gebed.

H. Hart van Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families CARLIER, DE TEMMERMAN,
GOSSEYE, SPILEERS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel