

Uw wil geschiede.



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

Florent C A R L I E R

echtgenoot van Mevrouw

Romanie ROMAN,

geboren te Nederbrakel op 7 juli 1895 en er
godvruchtig overleden op 18 maart 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Gepensioneerd Mijnwerker.

« Goede en trouwe dienaar, omdat gij trouw
waard in het kleine zal ik U over velen aan-
stellen. Treed binnen in de vreugde van uw
Heer ».

Hij was goed voor elke mens.

In werkzaamheid en liefde was hij de ge-
de echtgenoot en voorbeeldige vader. Jaren-
lang heeft hij met zijn vrienden het harde
leven in de mijn gedeeld om voor zijn gezin
het brood te verdienen.

Hij had zoveel verantwoordelijkheidszin dat
hij steeds om de naaste bekommerd was. Hij
was iemand met maar één woord, zodat men
altijd op hem kon rekenen.

Beminde echtgenote, samen hebben wij lief
en leed gedeeld. U waart mijn grootste steun.
Ik dank U om de tedere zorgen waarmede
gij mij hebt omringd.

Geliefde zoon, pleegzoon en familie, het
was mij een grote vreugde U rondom mij te
zien. Blijft gij nu de troost van moeder.

Bidt samen voor mij, zo vinden we mekaar
in God eens weer.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

De families CARLIER, DE WEZE, ROMAN,
DE VLEESCHAUWER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel