

†

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Germaine CARLIER

weduwe van Alfred PIETERAERENS,

geboren te Everbeek op 15 oktober 1901 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 11 juli 1980, voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.

God, Gij neemt het leven niet van ons af. Gij maakt het nieuw. Dat geloven wij op Uw woord. (Pref. v.d. overledenen)

Onze duurzame heeft een schone ouderdom mogen bereiken, hoewel zij niet alleen schone maar ook heel wat harde tijden heeft moeten doormaken. Doch hoewel de beproevingen haar niet gespaard bleven, wist ze haar sterkte te vinden in haar betrouwen op de Heer. Dank zij haar geloof en haar gebed is ze moedig bezorgd en bekommerd gebleven voor haar geliefden. Gelouterd door een rijke ervaring heeft zij geduldig en moedig haar laatste levensjaren door-

gebracht. Uitgeput en aan het einde van haar krachten schonk zij stil en gelaten haar ziel aan de Heer terug, vol dankbaarheid voor de vele zorgen en de oprechte genegenheid van haar geliefde huisgenoten.

Bidden we dat de Heer van leven en dood haar nu barmhartig weze en haar duizendvoudig belone voor het vele schone in haar leven.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families CARLIER, BAUWENS,
PIETERAERENS, DESCHRIJVER,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek