

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Hector - Omer CARLIER

echtgenoot van Mevrouw

MARIA RAMSDAM

Oudstrijder - Oorlogsinvalied 1914-1918.

Ridder in de Leopoldsorde met zwaarden.

Ridder in de Kroonorde met zwaarden.

Vereremerkt met het Oorlogskruis met palmen, het Vuurkruis, het IJzerkruis en andere hoge onderscheidingen.

Geboren te Nederbrakel op 22 december 1887 en er na een langdurige en pijnlijke ziekte zacht in de Heer ontslapen op 15 november 1964,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken, de H. Kommunie en de Pauselijke Zegen.

Hij was een gelukkige man op jaren, een goede oude vader, die, omringd door de genegenheid van vrouw en kinderen, zijn dagen doorbracht in eenvoud en geluk.

De Heer heeft hem veel jaren gegeven, niettegenstaande hij 50 jaar geleden, het oorlogsgeweld gedurende 4 jaar heeft meegemaakt. Maar daarvoor ook was hij de Heer dankbaar: want dagelijks bad hij een schietgebedje uit dankbaarheid.

Nu hij van ons is weggegaan bidden wij:
"Verleen, o Heer, aan uw dienaar, een plaats van licht en vrede; vergeef hem de schulden der menselijke zwakheid en neem hem op in uw overvloedige barmhartigheid,,."

Duurbare echtgenote, beminde kinderen, ik moet U allen hartelijk danken omdat gij vader zo hebt geëerd en bemind en voor de zorgen waarmee gij mij omringdet. In dankbare herinnering zult gij dagelijks voor mijn zielerust blijven bidden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De families

CARLIER,
RAMSDAM,
VAN HOORDE,
PLAETENS,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van kristelijke deelneming en danken U.