

De dood van de rechtvaardige is het einde van de nacht en de dageraad van het ware leven; het einde van de smarten en de ingang van de zaligheid.  
(H. Aug.)



Moge de ontmoeting met de Heer vol geluk zijn  
voor

DE HEER

## Joseph-Victor **CARLIER**

echtgenoot van Mevrouw

**Marie-Louise CARLIER**

geboren te Nederbrakel op 5 februari 1891 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Opbrakel op 11 maart 1968, gesterkt door de HH. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

Gepensioneerde van de Regie van T. T.

Oorlogsinvalid 1914-1918

Vereerd met het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde met zwaarden

Oorlogskruis met palmen — Vuurkruis  
en andere militaire en burgerlijke eretekens.

Het leven van een mens is een groot avontuur. Op de woelige baren van het leven moet de mens zijn schip sturen. Oorlogen, tegenslagen, onbegrip, ziekte kunnen het schip doen wankelen en de man, die het bevaart, onrustig maken.

"Mijn hart is onrustig, totdat het ruste in U, God", bad St. Augustinus. Dit gold ook voor deze man.

Het grootste geluk voor een mens is de vrede van de Heer, wij zijn God dankbaar voor de rust en de vrede die Hij aan deze man schonk. Laten wij allen die hem genegen zijn, nu bidden :

Heer, wij bevelen uw dienaar aan.  
Wij bidden U, Heer Jezus Christus, verlosser van de wereld, hem op te nemen in het gezelschap van uw heiligen, want omwille van hem zijt Gij barmhartig op aarde neergedaald. Amen.



De families **CARLIER**, **BAGUET**, **CARLIER** en  
**DE CLERCQ**,

danken U hartelijk voor uw gebeden en  
blijken van deelneming in hun rouw.