

Beeld van Liefde, beeld van goedheid
Beeld van al dat edel is,
Bloeit zij zo in aller harten
En in elke geheugenis. (G. G.)



Bid voor de ziel

van Mevrouw

LEONIE CARLIER

weduwe van Mijnheer

REMI KESTENS

geboren te Nederbrakel. op 26 Juni 1865,
en er godvruchtig overleden op 29 Mei 1953.
Voorzien van al de Troostmiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.



Het is een wonderbaar iets, een moeder. Zij
alleen begrijpt ons. Zij werkt voor ons, zorgt voor
ons, bemint ons, vergeeft ons alles wat we doen.
Zij bidt voor ons en het enige kwaad dat ze
ons ooit doet is te sterven en ons te verlaten.

Wat te zeggen van deze edele vrouw, hoog-
staande moeder, wier leven een voorbeeld was
van liefde tot God, tot man en kinderen. Haar
leven, dat een toonbeeld was van godsvrucht,
liefde, waakzaamheid, arbeid en nauwgezette
plichtsvervulling, blijve voor haar kinderen en
nabestaanden een boek vol wijsheid.

Het is geen klein verdienste bij God, kinderen
op te voeren. (H. Hier.)

Men klaagt, indien de kiele strandt,
maar niet, wanneer ze rijk gelaan,
Uit een verholgen oceaen
in een behouden haven landt. (Vondel.)

Bemide kinderen en kleinkinderen, dierbare
zuster, familie en vrienden, die me zoveel hebt
bemind en gij, lieve dochter die me met onge-
meten toewijding en opoffering hebt bijgestaan
om mijn laatste jaren te verzachten, hebt dank

voor die liefde en zorgen. Ik zal U vergelden in
den Hemel waar ik voor U veel zal bidden. Bidt
ook gij allen voor mij. Het gebed zal de band
zijn die ons aan elkander blijft binden.

Goede Moeder Maria, open haar de deur van
de Hemel en laat haar in de eeuwige glorie
deelachtig zijn aan de vreugde der heiligen. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d, afl.



De Familiën KESTENS-CARLIER :

danken U om Uw kriste-
lijke deelneming.

Nederbrakel Druk. We. O. Surdiacourt