

De vrede van God moge het hart verblijden van
Mevrouw

Maria - Augusta Carlier

echtgenote van de Heer

Hubert De Couvreur

geboren te Nederbrakel, de 28 oktober 1894.

en er onverwacht overleden de 10 december 1968,
gezalfd met het H. Oliesel.

Diep was onze eerbied, innig onze liefde, teder onze zorg om moeder, ons dierbaarste bezit op aarde. Het was onze vreugde goed te mogen zijn voor haar, die gans haar leven niets dan moederlijk goed is geweest voor haar echtgenoot en kinderen. Wij konden het ons niet voorstellen dat moeder er niet zou zijn in ons midden, om aan alles die weldoende klank en kleur te geven, die alleen een moeder geven kan. Wij wisten wel dat zij gevaar liep van ons te worden ontnomen. Maar haar eigen levensmoed en optimisme gaven ons het vertrouwen, dat wij haar nog lang onder ons zouden bewaard en geliefd hebben. Tot plots alles anders is geworden. Moeder werd geroepen om voor altijd het Geluk te ontvangen, waarin zijzelf ons had leren te geloven, en er ons leven naar te richten. Opnieuw is zij ons vóórgegaan en heeft zij ons de weg gewezen, zoals zij het in haar leven altijd heeft gedaan. Nu, zoals

toen, weten wij dat het de goede weg is en was. In dankbare genegenheid zullen wij haar blijven volgen op onze levensweg met het beeld van haar eeuwig stralend Geluk voor ogen, waar zij ons wacht voor onze hereniging in de onvergankelijke vreugde van het hemels Vaderhuis.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families CARLIER,

DE COUVREUR,

BAGUET,

VAN DE CAPELLE.

Drukk. De Ruyver. Nederbrakel. Tel. 43470